

Protestantse Gemeente Vlijmen

Mailing nr. 119 - vrijdag 21 juni 2024

Gebed voor Gaza en Israël

Barmhartige God,
Uw Zoon, Jezus heeft ons geleerd
onze vijanden lief te hebben,
geen kwaad met kwaad te vergelden
en de weg van vergeving te gaan.
Wij bidden voor het Midden-Oosten:
smelt de harten van leiders en strijders,
zodat haat plaatsmaakt voor vertrouwen,
en wraak voor samenwerking en zorg.
Wij bidden voor onschuldige slachtoffers:
om troost voor wie geliefden verloren,
heling en kracht voor wie gewond raakte,
voedsel en beschutting voor de ontheemden.
Wij bidden: maak uw beloften van vrede waar,
zodat een nieuw hoofdstuk kan beginnen,
waarin ruimte is voor de verhalen van allen
en allen uw gaven delen in eenvoud en vreugde.

Ds. Wilbert van Saane (Beiroet)

Deze nieuwsbrief is voor drie weken. Een combinatie van oude, nieuwe en aangevulde berichten....

Zaterdag 22 juni - Taizéviering - thema 'Ruimte'

Zaterdag 22 juni bent u van harte welkom bij de Taizé'-viering in Helvoirt. Deze is in de Oude St. Nikolaaskerk aan de Van Grevenbroeckstraat / Torenstraat te Helvoirt.

Aanvang 19.00 uur. Inzingen met het koor om 18.45 uur.

Zondag 23 juni – Eerste zondag van de zomer

Afscheid van Hanneke Steetskamp als ouderling-kerkrentmeester

Voorganger ds. Margo Trapman

De eerste collecte is voor Kerk in Actie, voor training van thuiszorgwerkers in Libanon. Waar Libanezen en Syrische vluchtelingen leren om als vrijwilliger of professional ouderen en burens te verzorgen.

Let op! In verband met het afscheid van Hanneke is er extra koffie drinken dus na de dienst bent u van harte welkom om nog even koffie of thee te blijven drinken en is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek. Het weerbericht ziet er goed uit voor zondag, dus welkom in de tuin van de kerk.

Zondag 30 juni – Tweede zondag van de zomer

Voorganger mw. Marjanne de Bruin uit Molenaarsgraaf

De eerste collecte is voor de speelgoedbank op de Vlietberg, zodat ook kinderen uit gezinnen in armoede in de gemeente Heusden af en toe nieuw speelgoed kunnen krijgen.

Zondag 7 juli – Derde zondag van de zomer

Voorganger ds. H.G. Dijk uit Aquoy

Eerste collecte is voor PKN, ondersteuning dovenpastoraat en training van dovenpastors in Nederland. Tevens voor de ondersteuning van vieringen met doventolken.

Na de dienst bent u van harte welkom om nog even koffie of thee te blijven drinken en is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek.

Voedselbank

Zondag 7 juli, de 1^e zondag van de maand worden er weer houdbare producten ingezameld voor de voedselbank. Van harte aanbevolen

Chauffeurs gezocht

Voor de kerktaxi zijn dringend nieuwe chauffeurs nodig, voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig naar de kerkdienst te komen. Wie wil er af en toe op zondag een paar mensen de mogelijkheid bieden naar de kerk te gaan door hen op te halen en thuis te brengen? Je kunt zelf aangeven hoe weinig of hoe vaak je kunt rijden en op welke zondagen.

Aanmelden en meer informatie bij Ans en Loek Siemons. Bij voorbaat hartelijk dank!

Nieuwe stoelen en voetenbankjes

Donderdag 6 juni zijn de nieuwe stoelen geleverd. Een heel ander gezicht en als het goed is meer zitcomfort. Als uw voeten niet goed bij de grond komen, zijn er voetenbankjes beschikbaar. Zijn ze allemaal in gebruik? Laat het aan de kerkenraad weten. Er kunnen er meer besteld worden als dat nodig blijkt.

Herbestemming oude stoelen

De kerkenraad is heel blij dat er een goede herbestemming is gevonden voor de oude stoelen in de boerderij van Marie van de Middelhaai.

Open Herberg

Op donderdag 27 juni van 10.00 tot 12.00 uur bent u van harte welkom in de consistorie voor koffie, thee en gesprek.

Vorbereiding oecumenische dienst en startzondag

Wie doet mee?

- De oecumenische dienst is op 15 september, aanvang 11.00 uur, in de R.K.-kerk. Vorbereiding op **woensdag 7 augustus**. Aanvang 20.00 uur Thema is 'Samen voor vrede. Nu!'

- Startzondag is op 29 september

De eerste voorbereidingsavond is dinsdag 6 augustus en op dinsdag 3 september zetten we de puntjes op de i. Aanvang 20.00 uur, in de consistorie. Het thema is 'Als nieuw! – leven in het licht van Gods Koninkrijk'
Aanmelden en informatie bij ondertekende

Petitie 'Red de giftenaftrek'

Het nieuwe kabinet is van plan de giftenaftrek voor goede doelen te stoppen. Een plan dat tegen indruist tegen solidariteit en omzien naar wie / wat kwetsbaar is.

Voor alle goede doelen en dus ook voor kerken, die volledig van giften afhankelijk zijn en voor mensen die bijdragen aan goede doelen / de kerk en diaconie heeft dit grote gevolgen. Daarom de oproep om de petitie hiertegen te ondertekenen.

<https://www.petities.nl/petitions/red-de-giftenaftrek?locale=nl>

Wie zien we hier? – oude fotoalbums

In een kast in de consistorie heb ik een stapel oude fotoalbums gevonden van onder andere de WCC, de vrouwenbond en de grote restauratie.

Ik heb de fotoalbums achter in de kerk neergelegd bij de gedachtenishoek met een stapel briefjes en pennen. Nu zijn er vast nog mensen die kunnen vertellen wie er op de foto's staan, naarmate de tijd verstrijkt zal dat lastiger worden. Daarom de uitnodiging de albums te bekijken en als u mensen herkent, hun naam op een briefje te schrijven en dat in het album bij de betreffende pagina te stoppen.

Berichten van anderen

Concert koor La Corbeille

Overdagkoor La Corbeille geeft een zomerconcert in de kapel van St. Janshof op donderdag 4 juli 2024. Aanvang 14.00 uur. De toegang is gratis. Van harte welkom!

For two to play - 4 handen en 4 voeten op één orgel

Zaterdagmiddag 13 juli om 17.00 uur Concert in de Grote Kerk van Den Bosch
Aanvang 17.00 uur. De toegang bedraagt € 10,- p.p.

Concert in de serie "Muziek op Zaterdag" De gerenommeerde organisten Reitze Smits (NL) en Bart Jacobs (BE) bespelen het Bätz-orgel met 4-handen én 4 voeten!

Het duo 422play speelt muziek die nog ongehoord is op orgel: bewerkingen van Debussy, Ravel, Mendelssohn en Mozart. Oude muziek van Locke en Purcell klinkt naast nieuwe composities van Reitze Smits. Van harte welkom bij deze luisterrijke ervaring!

Tot slot

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande? Laat het mij of met iemand anders van de kerkenraad weten. Over iets anders contact opnemen kan natuurlijk ook.

Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Een kort berichtje is voldoende.

Met een hartelijke groet, vrede en alle goeds gewenst, ds. Margo Trapman